

Qiu Weiming muzikant uit Shandong

Je eigen levensweg volgen

Qiu Weiming's ouders hebben hem naar eigen zeggen altijd in een richting willen duwen die zij goed voor hem achtten, maar Qiu heeft hen altijd willen bewijzen dat hij zijn eigen doelen in het leven stelt. Qiu (31) is een muzikant uit Shandong die zijn geluk momenteel in Peking beproeft. Muziek maken is iets wat hij wil sinds hij voor het eerst rockmuziek hoorde: "Ik was een jaar of zestien toen ik voor het eerst een optreden van een lokale band bezocht. Ik werd meteen verliefd op de muziek, de energie die het aan het publiek gaf maakte dat ik direct besloot om zelf ook muzikant te worden. Mijn ouders keurden dit af, maar ik heb mijn ideaal nooit opgegeven."

Toen zijn ouders inzagen dat hun zoon niet van gedachten zou veranderen, besloten ze om hem dan maar te steunen. Qiu heeft sindsdien altijd in bands gespeeld, maar heeft hiermee tot nu toe niet in zijn levensonderhoud kunnen voorzien. "Dit is geen probleem, omdat mijn ouders me financieel steunen. Ik ben niet lang na het invoeren van de éénkindpolitiek geboren, en hoewel mijn ouders mijn keuze voor de muziek afkeurden, konden ze hun enige zoon niet opgeven", aldus Qiu.

"Drie jaar geleden ontmoette ik mijn vrouw. Mijn ouders hebben onze relatie van het begin af aan afgekeurd. Ik ben vrij lang en zij is kort van stuk, een reden voor mijn moeder om te vinden dat we niet bij elkaar passen. Daarnaast heeft mijn vader een hoge positie binnen de Communistische Partij, en hebben haar ouders een gewone baan. Ik moest dus opnieuw bewijzen dat ik mijn eigen levensweg volg. Ondanks de tegenwerking van mijn ouders heb ik mijn vriendin nooit opgegeven. Hierover heb ik thuis enorme ruzies gehad, het respecteren van je ouders' mening is immers erg belangrijk in de Chinese cultuur". Het verbaasde Qiu dan ook toen zijn moeder op een dag vroeg wanneer hij zou gaan trouwen. Qiu: "Ik vroeg haar met wie ik volgens haar dan zou moeten trouwen. Mijn vader zei toen dat als ik deze relatie toch niet zou beëindigen, dat het beter zou zijn om een gezin te stichten. Inmiddels zijn we getrouwd".

Door deze stap in zijn leven is Qiu van plan om een restaurant te openen: "Ik zal de muziek niet opgeven, maar ik weet dat ik daarmee geen gezin kan onderhouden. Ik moet een stabiele basis vinden en heb daarom een nieuw levensdoel. De gerechten uit de provincie waar ik vandaan kom, Shandong, zijn erg goed. Tot op heden zijn er echter vrijwel geen restaurants met een keuken uit deze streek in Peking." Qiu heeft een kok gevonden die met hem wil samenwerken. Daarnaast wil zijn vader investeren. Hij weet zeker dat het restaurant een succes zal worden: "In China hebben we een gezegde, *sānshí'èrlǐ* (三十分), wat inhoudt dat een man onafhankelijk moet zijn op zijn dertigste. Ik heb daar nooit veel over nagedacht, maar nu ik zelf de dertig gepasseerd ben lijkt ik hier inderdaad niet omheen te kunnen."

Toen zijn ouders inzagen dat hun zoon niet van gedachten zou veranderen, besloten ze om hem dan maar te steunen