

Cui Hairong taxichauffeur in Qingdao Het is nergens zo mooi als thuis

Tijdens een bezoek aan Qingdao stap ik in de taxi bij Cui Hairong, een vriendelijke man van rond de veertig. Nadat hij mij enkele minuten lang met een schuine blik heeft bekeken vraagt hij eindelijk: "Waar kom jij vandaan?" Zodra ik Nederland zeg reageert hij prompt met een lijstje namen: *Gǔllitè*, *Fànbàsīténg*, *Lièkātè*, *Kèlǚyífú* en *Luóbēn*. Als ik hem bevestig dat Gullit, Van Basten, Rijkaard, Crujff en Robben inderdaad bekende Nederlandse voetballers zijn klappt hij blij in zijn handen: kijk eens hoe internationaal georiënteerd hij wel niet is! Zodra hij weet wat ik in Qingdao kom doen (op zakenreis) en waar ik hierna naartoe ga (naar Dalian), heeft hij genoeg over mij gehoord en brandt hij los over zijn thuis.

"Inderdaad, ik ben geboren en getogen in Qingdao. En dat is maar goed ook, want Qingdao is de mooiste stad van China. We hebben hier niet alleen het mooiste strand maar ook het beste bier. Iedereen kent *Qīngdǎo Pījiǔ* (in het westen beter bekend als Tsingtao bier – red), dat bier is wereldberoemd!" We rijden een stukje langs de – inderdaad bijzonder mooie – kustlijn, en Cui laat deze kans niet onbenut: "Kijk zelf, recht voor je, dat is toch prachtig? Geen wonder dat al die toeristen hier naartoe komen. De lucht is hier veel frisser dan in de meeste andere Chinese steden en we hebben ook altijd verse vis." Mijn opmerking dat Dalian, de stad waar ik hierna naartoe ga, ook frisse lucht heeft, valt niet goed bij Cui: "Dalian is niet vergelijkbaar met Qingdao!" roept hij, nog net niet met gebalde vuist. "Dalian heeft een grote zeehaven met veel industrie, dat hebben we hier niet. Dalian heeft ook geen mooi strand, maar een rotsachtige kust waar je niets mee kunt. En Qingdao ligt in de provincie Shandong en Dalian in Liaoning, en daar, in die laatste provincie, zijn de mensen veel minder vriendelijk", besluit hij zijn betoog. Als ik sussend opmerk dat ik Shandong inderdaad een gezellige provincie vind en dat ik een aantal keer op bezoek ben geweest bij een vriend die uit de stad Zibo komt, komt Cui weer wat tot rust. "Zibo, dat ligt hier vlakbij! Daar maken ze heel duur en bijzonder porselein, weet je dat? Dat porselein is wereldberoemd." Als ik vraag of het porselein uit Zibo net zo wereldberoemd is als *Qīngdǎo Pījiǔ* slaat hij een zucht: natuurlijk niet. Maar speciaal is het wel: "Toen *Bǐ'ěrKèlǐndùn* (Bill Clinton) Shandong in 1998 bezocht kreeg hij een porseleinen bord met daarop een portret van zichzelf en zijn vrouw geschilderd. Dat vond hij prachtig, wie wil er nou niet zo'n mooi bord?" Cui zelf in ieder geval wel, maar dat gaat niet zomaar: "Die borden zijn zo professioneel beschilderd dat de verf er zelfs in de vaatwasmachine niet af gaat. Een klein simpel bordje kost al wel duizenden *yuáns*, kun je nagaan wat een mooi bord met speciale beschildering wel niet kost." Cui beseft maar al te goed dat hij zich dat met zijn salaris als taxichauffeur niet kan veroorloven: "Maar als ik ooit net zo rijk en beroemd ben als *Kèlǐndùn* dan koop ik een mooie set borden uit Zibo, dat is ook een trots van Shandong!"

We hebben hier niet alleen het mooiste strand
maar ook het beste bier