

Lin Jinhong (27), studente Tibetaanse taal en cultuur *Alles voor een baan in de hoofdstad*

Lin Jinhong's keuze om Tibetaanse taal en cultuur te gaan studeren aan de Peking Foreign Studies University was niet zozeer een keuze, maar meer een kans die ze niet kon laten schieten. "Tegenover het grote aantal Chinese jongeren dat een universitaire studie wil volgen, staat een beperkt aantal beschikbare studieplaatsen aan de universiteiten. De toelatingstest is in principe niet zwaar, maar door het buitengewoon grote aantal studenten dat dit examen ieder jaar doet moet je erg hoog scoren om in aanmerking te komen voor een plaats", aldus Lin. De hoogste scores krijgen de eerste keus, en volgens Lin zijn de populaire studieplaatsen binnen een mum van tijd vergeven. "Ik wilde graag Engels studeren aan Peking University, maar daarvoor was mijn score niet hoog genoeg. Daarom heb ik genoeg moeten nemen met de studie Tibetaans". Een mogelijkheid waar Lin niet geheel ontevreden mee is.

Volgens Lin willen studenten allereerst in een grote stad studeren. "Als student krijg je een verblijfsvergunning voor de stad waar je studeert, die je na afstuderen behoudt. De status als inwoner van Peking is zeer gewild omdat de stad ontwikkeld is en goede toekomstperspectieven biedt." Het overgrote deel van de veelal laagopgeleide migrantenarbeiders die in Peking wonen, kan de vereiste persoonsregistratie niet verkrijgen en verblijft illegaal in de stad. Eén van de weinige manieren om als inwoner van China legaal naar een andere stad te verhuizen is door er te gaan studeren.

Lin had met haar score voor het toelatingsexamen precies recht op de laatste beschikbare plaats voor een talenstudie in Peking. Lin: "Als ik deze plaats zou weigeren dan had ik nog wel Engels kunnen studeren in een andere stad, maar daarmee zou ik mijn enige kans om naar Peking te verhuizen hebben verspeeld. Dus heb ik maar voor Tibetaans gekozen." Dat studeert ze nu dus, met veel plezier. "Tibetaans is een erg lastige taal om te leren, maar voor mij is dat juist een uitdaging. De meeste woorden zijn op het eerste gehoor compleet onuitspreekbaar, maar als je er langer mee bezig bent worden klanken bekend. Ik word er steeds beter in," zegt ze niet helemaal zonder trots.

Niet alleen Lins studie is deels voor haar bepaald, ook haar latere beroep ligt al min of meer vast. "De banen die beschikbaar zijn met een studie Tibetaans zijn al vastgesteld: de beste drie afgestudeerden mogen de taal doceren aan studenten in lagere jaren. De drie daarna zullen het Chinese Volksdagblad vertalen naar het Tibetaans en de drie daarna zullen gaan tolken voor hoge ambtenaren. De laatste drie studenten krijgen het vertalen van de werken van Mao Zedong, Deng Xiaoping en andere belangrijke Chinese hoogwaardigheidsbekleders toegewezen." En alles in dat rijtje mogelijke beroepen zou Lin wel willen doen. Want ook al heeft ze niet de studie of het beroep van haar eerste keuze weten te bemachtigen, al dit werk kan in de hoofdstad worden uitgevoerd. En dat is waar het haar uiteindelijk om te doen was.

'Als student krijg je een verblijfsvergunning voor de stad waar je studeert, die je na afstuderen behoudt'