

Wu Bin, kapper uit Anhui: 'Op mijn vrije dag wil ik slapen'

TEKST: JUDITH VAN DE BOVENKAMP

Wanneer je de kapperszaak in het zakendistrict van Peking binnenloopt, valt direct op dat kapper Wu Bin (23) het hipste kapsel van alle aanwezigen heeft. Wu is een jaar geleden naar de hoofdstad gekomen met een duidelijk doel: "Met een zwaardere portemonnee terugkeren dan ik ben gekomen!" Wu komt uit de provincie Anhui in het westen van China en Peking is niet de eerste grote stad waar hij zijn geluk beproeft. Eerder heeft hij twee jaar voor een kapperszaak in Hangzhou gewerkt. Wu: "Hangzhou is een mooie stad en ik had daar een goede baan. Maar een vriend vertelde me dat hij in Peking veel meer verdiende dan ik in Hangzhou. Omdat er in Peking ook meer werk is dan in andere steden, heb ik besloten hem achterna te gaan."

Wu ziet net als veel arbeidsmigranten geen obstakel in de soms zeer lange afstanden binnen China. Niet alleen ligt zijn geboorteplaats Hefei ruim 1100 kilometer bij Peking vandaan. Zijn vriendin komt uit de uiterst westelijke provincie Xinjiang. "Ik heb mijn vriendin leren kennen toen ik nog in Hangzhou werkte," vertelt hij met een dromerige blik. "Ze kwam een collega van mij opzoeken toen ze op zakenreis was en het was voor ons allebei liefde op het eerste gezicht. Dat wij elkaar zo ver bij onze eigen geboorteplaatsen vandaan hebben leren kennen, bewijst voor mij dat het lot ons heeft samengebracht. We wonen nu samen in een klein appartement vlak bij mijn werk. Zij heeft een baan in het World Trade Center gevonden."

Tijdens zijn jaar in de hoofdstad heeft Wu nog niet veel van de plaatselijke omgeving gezien. Zo heeft hij de Chinese muur nog niet bezocht en interesseren dat soort zaken hem ook niet zozeer. Het enige uitstapje dat hij tot nu toe heeft gemaakt was naar het hippe winkeldistrict Xidan, om schoenen te kopen. Wu: "Ik werk zes dagen per week van negen uur 's ochtends tot tien uur 's avonds. Vooral de weekenden zijn zwaar. Op mijn vrije dag heb ik dan echt geen zin om de muur te beklimmen of om naar een andere bezienswaardigheid te gaan. Ik wil dan eigenlijk alleen maar slapen."

'Mijn doel? Met een zwaardere portemonnee terugkeren dan ik ben gekomen'