



Chinese vrouwen stellen hoge eisen aan een huwelijkspartner

Foto: Monique van Gaal

De software is wel in orde, maar de **hardware** niet

Een stabiel inkomen, een eigen huis en een eigen auto zijn de minimale materiële eisen die Chinese vrouwen stellen aan een potentiële huwelijkskandidaat. Daarnaast moet een man van hen houden, lang van stuk zijn en een goede opleiding hebben genoten. Het spreekt voor zich dat het voor de meeste Chinese mannen geen gemakkelijke opgave is om aan dit eisenpakket te voldoen. Voor westerse vrouwen is liefde meestal de belangrijkste factor als het om het huwelijk gaat. Waar komt dat verschil vandaan en hoe gaan Chinese mannen met de hoge eisen om?

‘Zoiets abstracts als liefde is geen goede basis voor een huwelijk’

Als een Chinese man aan de vooravond van zijn huwelijk uit zou rekenen wat het hem precies gekost heeft om zijn aanstaande bruid voor zich te winnen, zal hij waarschijnlijk niet meer zo zorgeloos in het huwelijksbootje stappen. Wil een man zijn geliefde zover krijgen ‘ja’ te zeggen op een huwelijksaanzoek, dan moet hij in staat zijn haar te onderhouden, en daar komt in China een hoop bij kijken. De kosten van de aanschaf van een gemiddelde woning en de inrichting daarvan in een grotere Chinese stad zijn al niet mis. Tel daarbij de aanschaf van een personenauto op en je zit gauw al op een enorm bedrag. Daarnaast wordt de man geacht de kosten van de huwelijksceremonie, het banket en de huwelijksreis op zich te nemen. Ook moeten de kosten van het moment dat de man begint met zijn vriendin het hof te maken tot aan de huwelijksdag niet worden onderschat. Denk daarbij aan etentjes, cadeautjes en uitstapjes. Geen zichzelf respecterende Chinese man zal zijn vriendin voor zulke dingen laten betalen en Chinese meisjes gaan er bij voorbaat van uit dat hun vriend deze kosten draagt.

Dure hobby

Op Chinese websites duiken steeds vaker berekeningen van die kosten op. Uitgaande van een hoger opgeleide man die in een grote Chinese stad woont, wordt het totaalbedrag geschat op ¥ 1.070.000 (Peking), ¥ 1.050.000 (Guangzhou) en ¥ 460.000 (Wuhan). Het Chinese model Ma Nuo versterkte het vooroordeel dat de liefde van een Chinees meisje duur is met de uitspraak die ze deed in het tv-programma *If you are the one*, namelijk dat ze liever huilend in een BMW zit dan lachend bij een vriendje achter op de fiets. Deze opmerking veroorzaakte in China veel commotie. Zheng Shuai (29) komt uit Qingdao maar woont in Peking en heeft daar een vriendin. Hij spaart

op dit moment hard voor een eigen auto. Niet zozeer omdat hij zelf van auto's houdt, maar omdat zijn vriendin dit van hem verlangt. Zheng: "Mijn vriendin wil dat ik een auto koop, zodat we niet meer met de taxi hoeven te reizen. Met de bus gaan wil ze sowieso niet." Sparen is echter niet gemakkelijk voor hem, omdat zijn vriendin naast eisen op het gebied van vervoer, ook een dure hobby heeft, namelijk winkelen. Zheng: "Ieder weekend gaat ze wel naar een groot warenhuis en ze vindt alles leuk. Ik wil haar graag cadeautjes geven en dat verwacht ze ook van me. Chinese mannen doen dat nu eenmaal voor hun vriendin." Zheng heeft dit alles graag voor zijn vriendin over en vindt deze materiële eisen helemaal niet storend. Hij werkt om te sparen voor een auto en een huis, en koopt ondertussen regelmatig cadeautjes. Zijn vriendin werkt zelf ook, maar hoeft van hem geen cent uit te geven aan hun gezamenlijke toekomst. Ze kan haar inkomen naar believen besteden aan winkelen en uitgaan. Zheng: "Mannen hebben het nu eenmaal zwaar, ze moeten veel lasten dragen. Een eigen huis, een auto en een gemakkelijk leven is toch wel het minste wat een man zijn vrouw wil bieden? Zo is de rolverdeling tussen man en vrouw altijd geweest. Ik zou mezelf niet goed voelen als mijn vriendin de huur zou betalen."

Zorgen om honderd zaken

Het is maar goed dat de meeste Chinese mannen er net zo over denken als Zheng Shuai, want vrouwen verwachten niet minder van hen. Ma Hongshan (26) is daarvan een voorbeeld. Zij is zowel romantisch als realistisch als het om ware liefde gaat: "Ik ben op mijn 22e getrouwd, mijn man en ik vonden dat toen een romantisch idee. Ik ben gelukkig met hem. Hij houdt van mij en mijn familie en heeft verantwoordelijkheidsgevoel, dat vind ik erg belangrijk". Ma

‘Een goede man koopt regelmatig mooie cadeautjes voor zijn vriendin’



verklaart de hoge eisen die Chinese vrouwen aan een partner stellen vanuit sociale waarden: “Voor Chinese meisjes is trouwen het doel van een relatie. Scheidingen worden in China nog niet echt geaccepteerd, dus moeten meisjes een partij zoeken waar ze hun hele leven mee door kunnen brengen. Daarom zijn onze eisen hoger dan die van westerse vrouwen.” Gaat het er Chinese vrouwen dan vooral om een partij te vinden die er niet al te slecht voorstaat, zijn zaken als liefde en genegenheid niet belangrijk? Ma: “Ik denk dat westerse meisjes vooral liefde, humor en begrip zoeken in een man. Chinese meisjes zoeken een man die dol op hen is en voor ze zorgt, ook op financieel gebied. Toen ik met mijn man trouwde had hij geen eigen huis en auto. Maar ik dacht dat hij de potentie had om die zaken op eigen kracht te verkrijgen en dat heeft hij waargemaakt.” Wat Ma zegt, bevestigt de Chinese traditie: dat mannen het gezin onderhouden. Weliswaar werken Chinese vrouwen inmiddels ook en kunnen zij in economisch opzicht voor zichzelf zorgen, maar in het algemeen is de man nog steeds het gezinshoofd. Ma haalt een Chinees gezegde aan om te illustreren dat alleen liefde niet genoeg is om een relatie

tot een succes te maken: “Een arm echtpaar heeft om honderd zaken zorgen” (贫贱夫妻百事哀). Ma: “Dat houdt in dat als mensen heel arm zijn ze een ellendig leven hebben, waardoor er onenigheid tussen man en vrouw zal ontstaan. Toen ik jonger was, begreep ik dit gezegde niet. Maar nu ik kijk naar hoe een getrouwde vriendin van mij leefde, begrijp ik het beter. Zij is met een werkloze jongen getrouwd en onderhield hem met haar salaris. Ze had geen tijd om zich op te maken of te gaan winkelen, ze had bijna nooit tijd om uit te gaan omdat ze altijd moest werken. Laatst werd een familielid van haar ziek en moest ze ook nog geld aan haar familie lenen. Zij en haar man waren in het begin erg verliefd, maar naarmate deze situatie langer duurde, kregen ze steeds vaker ruzie. Uiteindelijk zijn ze gescheiden. Daarom vind ik dat dit gezegde een kern van waarheid bevat.” Op de vraag wat belangrijker is, liefde of een welvarend leven, kan Ma geen concreet antwoord geven: “Als getrouwde Chinese vrouw denk ik dat allebei belangrijk is. Echte liefde zal tijdens een moeilijk leven slijten.”

Vrouwen kunnen eisen stellen

Wang Qi (25) is het met Ma Hongshan eens: “Westerse mannen mogen maar blij zijn met hun vrouwen, zij hebben vaak minder eisen dan wij. Dat Chinese vrouwen materiële eisen stellen aan hun man vind ik niet meer dan logisch: van alleen liefde kun je toch niet leven?” Als ik haar vraag waarom een vrouw met een goede baan zoals zij hoge economische eisen aan een partner stelt, antwoordt ze: “Ik kan mezelf onderhouden en zal een man zeker niet voor mij laten zorgen, maar mijn echtgenoot moet wel de potentie hebben om mij te onderhouden.” Wang heeft nog geen relatie, maar met haar 25 jaar maakt haar familie toespelingen op het zoeken naar een geschikte man. Ze maakt



echter geen haast, want een écht geschikte huwelijkspartner vind je niet zo snel. Wang: “Een goede man moet genoeg verdienen om een gezin te onderhouden en regelmatig mooie cadeautjes te kopen voor zijn vriendin. Ook moet hij mij begrijpen en hetzelfde gevoel voor humor hebben.” Dat dergelijke mannen niet voor het oprapen liggen weet ook Wang: “Veel mannen zijn wel oké, maar het ontbreekt hen aan de draagkracht om een gezin fatsoenlijk te onderhouden. Chinese meisjes noemen dat: *De software is wel in orde, maar de hardware niet.*” Wang zegt dat economische draagkracht haar belangrijkste eis aan een huwelijkspartner is. Op de tweede plaats staat vriendschap en pas daarna komt liefde. Wang: “Een huwelijk is voor het leven. Zoiets abstracts als liefde is daarvoor geen goede basis. Ik vind het belangrijker om goed op te kunnen schieten met mijn man dan verliefd op hem te zijn.” Ze verklaart de bereidwilligheid van Chinese mannen hun vriendin te behagen uit het feit dat er in China meer mannen dan vrouwen zijn. “Mannen zijn allang blij als ze een leuk vriendinnetje gevonden hebben. Om die niet kwijt te raken willen ze graag aan onze eisen voldoen!” zegt ze grijnzend.

Dagdromen over trouwen

Zhang Ke (30) geeft een andere oorzaak voor de hoge eisen die Chinese vrouwen aan mannen zoals hij stellen: “De Chinese maatschappij hecht van oudsher meer waarde aan jongens dan aan meisjes. Ouders zullen het vandaag de dag niet snel toegeven, maar als ze een dochter krijgen, zijn ze teleurgesteld. Ook als dit nooit uitgesproken wordt, merken Chinese meisjes

dat ze minder gewenst zijn dan jongens. Om dit gebrek aan erkenning en liefde te compenseren, willen zij dat hun man hen wél alles geeft wat ze willen, zowel op geestelijk als materieel gebied.” Volgens Zhang is de wrok die Chinese meisjes wegens de voorkeur van ouders voor een jongen koesteren, groter dan ze zelf toe willen geven. Om hiermee om te kunnen gaan, dagdromen ze over vrouwen met een man die hen in de watten legt. “Of de wensen die meisjes hebben waargemaakt kunnen worden door hun man, is natuurlijk een tweede. Maar door genoeg te nemen met weinig, zouden ze voor zichzelf erkennen dat ze lager in aanzien staan dan mannen, en dat doet een meisje niet zomaar”, aldus Zhang. Dat mannen op hun beurt graag voldoen aan deze hoge eisen is volgens hem cultureel bepaald; een goede man is een draagkrachtig gezinshoofd.

Het spreekt voor zich dat niet alle Chinese vrouwen alleen maar vallen op mannen met een flinke portemonnee en dat niet alle westerse vrouwen ongevoelig zijn voor macht en rijkdom. Toch valt het op dat vrouwen in China meer waarde lijken te hechten aan materiële zaken dan westerse vrouwen, die liefde en geborgenheid in de regel boven aan het lijstje hebben staan. Volgens hun eigen zeggen worden Chinese vrouwen niet ongelukkig van hun eisenpakket. Of zoals Ma Hongshan het ziet: “Ik woon nu in een mooi appartement, kan het mezelf veroorloven zo nu en dan uit eten te gaan en heb een man die om me geeft. Dat leeft toch stukken prettiger dan wanneer je weliswaar van iemand houdt, maar altijd met de bus moet omdat je geen auto hebt?”