

dagelijks leven

Vooruitgang dankzij moeders steun

(Sun Lin, docente Chinese taal en cultuur)

Sun Lin (25) is geboren in het plaatsje Langtou, aan de oever van de rivier de Yalu in het Noordoosten van China. Bepaalde dingen uit haar jeugd herinnert ze zich nog goed: “Soms bracht het getij van de rivier groepen padden tot aan de voordeur van ons huis, als klein meisje was ik doodsbang voor die grote padden. Het leven in Langtou was rustig. De mensen waren niet rijk en de burens hielpen elkaar onderling waar nodig.” Langtou is een plaatsje waar een kind geen uitzicht heeft op een goede toekomst. Sun's moeder zag dit in en deed alles wat in haar macht lag om naar het centrum van de dichtbijgelegen stad Dandong te verhuizen. Sun: “Mijn moeder vond een baan in Dandong en toen ik negen jaar was, had ze genoeg geld gespaard om een klein appartement in het centrum te kopen. Het was moeilijk mijn school in Langtou te verlaten. Mijn schoolresultaten waren tot op dat moment redelijk, maar ik merkte meteen dat het niveau in Dandong een stuk hoger lag. Ook sprak ik met een ander accent dan de kinderen uit de stad en daar pestten sommigen me mee. Het is als kind niet gemakkelijk om al die veranderingen door te maken.”

Daarom besloot ze het roer om te gooien: “Ik was een stil kind en dacht dat ik die eigenschap niet kon veranderen, maar dat ik mezelf op andere gebieden wel aan kon passen. Ik besloot zo ijverig mogelijk te studeren en dat werkte. In de vijfde klas werd ik verkozen tot lid van het schoolcomité en vanaf dat moment durfden de pestkoppen me niet meer uit te lachen.” Door hard te studeren werd Sun toegelaten tot de beste middelbare school van Dandong. Daar bleef ze hard leren, zodat ze werd toegelaten tot de faculteit Chinese taal en literatuur van Beijing International Studies University. Na haar afstuderen schreef ze zich in voor een programma waarbij ze werd opgeleid tot docente Chinese taal aan buitenlandse studenten. Ook dit was niet altijd makkelijk. Sun: “Vaak zat ik 's ochtends in de schoolbanken en stond ik 's middags les te geven aan een klas met studenten die soms ouder waren dan ikzelf!”

Sun: “Vorige zomer ben ik met een programma om Chinees te doceren uitgezonden naar Australië; de eerste keer dat ik naar het buitenland ging. Toen ik tijdens het opstijgen van het vliegtuig de Chinese bodem onder me zag verdwijnen was dat een emotioneel moment. Maar ik dacht ook aan wat ik dankzij mijn moeders inspanningen allemaal heb kunnen bereiken en daarvoor ben ik haar intens dankbaar.”

door Judith van de Bovenkamp